



Beste fotografie liefhebber,

Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Amersfoort, hieronder vind je een stukje geschiedenis over Amersfoort en een kleine plattegrond van Amersfoort met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te voeren. De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je vrij om te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige locatie van de stad uitgevoerd worden.

### **Amersfoort Toen & Nu**

De naam Amersfoort komt van de vroegere naam van de Eem, namelijk de Amer. 12 juni 1259 kreeg Amersfoort stadsrechten en daarmee een eigen bestuur. Dit gaf ze bijzondere rechten en privileges. Zo mochten ze een stadsmuur bouwen, kregen ze marktrecht en tolrecht. Ook kregen zij het recht op hun eigen rechtspraak. Na het gegeven stadsrecht van de bisschop kon Amersfoort beginnen aan het bouwen van een stadsmuur. Deze was klaar rond 1300, was 1550 meter lang en gaf circa 21 ha aan woonruimte binnen de muren. Een stenen muur met land en water poorten beschermt rond 1300 het stadsgebied. Het gebied lijkt binnen muren al snel te klein. In de 14de eeuw was de welvaart erg hoog. Hierdoor was het nodig om een tweede stadsmuur te bouwen. Deze was gereed in 1451, was 2850 meter lang en zorgde voor circa 68 ha aan woonoppervlakte.

De middeleeuwse huizen in Amersfoort vertellen de geschiedenis. Er zijn een paar huizen die tot de oudste huizen van Amersfoort behoren. Hieronder bevinden zich ook muurhuizen, huizen die gebouwd zijn op de plaats van de eerste stadsmuur van Amersfoort. Amersfoort werd in de middeleeuwen een bedevaartsoort nadat een mariabeeld voor een wonder had gezorgd. Door het beeldje branden een kaars drie keer zo lang dan normaal. Velen pelgrims (gelovigen)vonden hun weg naar Amersfoort. En toen werd onze lieve vrouwen toren gebouwd.

De Lange Jan is gebouwd rond 1450 tot 1500. Hij heeft een lengte van 98,33 meter. Hij heeft 346 tredens en er is geen lift. De koppelpoort is wel een van de meest bekendste monumenten in Amersfoort. Hij is rond 1380 tot 1400 gebouwd. Tijdens de restauratie van de Koppelpoort werd ook de Monnikedam gemaakt. De Koppelpoort en de Monnikedam zijn allebei watertorens. Bij de restauratie vonden ze in de gracht heel veel kloten. Kloten waren houten kogels die werden gebruikt in de oorlog. Kloten gingen niet zo ver en daarom vielen ze vaak in de gracht. De vijand wou de kloten terug, en daarom gebruikten ze de slaven om ze terug te halen. Dat deden ze met een speciale zak, die zak werd: Klootzak, genoemd. Ze werden door de militairen het: Klootjes volk, genoemd. De Kampenbinnenpoort is wel een van de oudste poort van: Amersfoort. En in het verleden werd het de Vierpoort genoemd.

De binnenstad van Amersfoort is het oudste gedeelte van de stad Amersfoort. In de binnenstad heb je verschillende pleinen. Om de pleinen vind je winkels, restaurants en cafés. Op het Lieve Vrouwenplein vind je de Lievevrouwentoren. De toren staat op het kadastraal middelpunt van Nederland

## Fotografie opdrachten

FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op <http://fotojam.nl/de-opdrachten/>

## Plattegrond Amersfoort



## **Toelichting interessante fotolocaties**

Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.

### 1. Hofje der armen der poth (Pothstraat 16)

Sinds 1350 werden hier de zieken opgevangen en konden zij hier wonen en werden zij verzorgd. Het is een complex van 48 huurhuisjes en tot op de dag van vandaag nog steeds bewoond. Een burgervader/echtpaar draagt zorg voor de ouden van dagen tegenwoordig. [www.armendepoth.nl](http://www.armendepoth.nl)

### 2. Synagoge uit 1727 (Drieringensteeg 2)

Deze joodse gemeenschap is nog steeds actief, een mooi plekje om te fotograferen.

### 3. Muurhuizen (zo heet de straat die loopt rond de binnenstad)

Leuke diversiteit aan oude gebouwen en veel geschiedenis ook terug te vinden bij de gebouwen maar ook op de straat kan je gegevens vinden. Nummer 25 is nog een stuk verdedigingswerk. Nummer 97 heeft een prachtige plompe en dievetoren. Nummer 109 is ook weer een uniek huis.

### 4. Onze lieve vrouwetoren (Krankeledenstraat 30)

De overgebleven toren van een grote kerk, waarvan de contouren nog terug te vinden zijn op het plein, deze toren is tevens het geocentrisch middelpunt van Nederland. Deze toren is ook te beklimmen en kan je rondom het gehele centrum bekijken.

### 5. De Hof en Sint Joriskerk (De Hof 1)

Dateert vermoedelijk uit 1203 hier zijn vele restaurantjes, en cafeetjes en wordt ook markt gehouden, prachtige verschillende lijstgevels zijn hier te vinden, maar eigenlijk in alle straten binnen de stadsmuren. Gevestigd aan de hof, een oude kerk, die kortgeleden is gerestaureerd, rondom de kerk zijn nog enkele oude pakhuisjes aanwezig en de oude boterhal

### 6. Kamperbinnenpoort (Kamperbinnenpoort)

Een door twee torens geflankeerde poortdoorgang. Poort grotendeels gereconstrueerd. Het is een naderhand toegevoegd overblijfsel van het 13e-eeuwse poortgebouw

### 7. Klooster Marienhof (Kleine Haag 2)

Dit is een evenement locatie voor o.a. trouwerijen, bevat mooie binnentuin en de prachtige kloosterthuinen

### 8. Monnickendam (nabij de Marienhof)

Waterpoort door twee zware ronde torens geflankeerd, onderdeel van de oude stadsmuur. Hier kan je ook langslopen omdat je door een park loopt met de oude vesting. De vorm van de muur is een hart.

### 9. Park Randenbroek (Heiligerbergerweg t.h.v. nummer 113)

Dit is een prachtig park met daarop nog een oud koetshuis en een heerlijke tuin, wat nog verder wordt uitgebreid in het centrum. Vanaf de Monnickendam ook goed op loopafstand.

### 10. Oude stationsgebouw (Smallepad 13-17)

Het is nog een overblijfsel van het oude stationnetje maar nog wel in gebruik.

### 11. Eemhuis & plein & Eemhaven (Eemplein)

Dit gebied is nog in volle ontwikkeling een gezellig plein met eetgelegenheden, een strandje en verschillende boten in de haven, een groot contrast met de oude binnenstad en ook hier vind je sfeer.

## 12. Koppelpoort (Kleine Spui 32)

Het is een prachtige poort van beide zijden, wordt veel gebruikt bij trouw reportages en is ontzettend mooi om te zien.