



Beste fotografie liefhebber,

Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Arnhem, hieonder vind je een stukje geschiedenis over Arnhem en een kleine plattegrond van Arnhem met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te voeren. De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je vrij om te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige locatie van de stad uitgevoerd worden.

Arnhem Toen & Nu

Arnhem ontstond op de plek waar zeven sprengbeken de stad van water voorzagen. Pas toen de loop van de Rijn in 1536 door de Arnhemmers verlegd werd kwam Arnhem aan de rivier te liggen. Arnhem was de eerste vestingstad van het Koninkrijk die haar (vestings)muren mocht slechten. De stad Arnhem is tijdens de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog grotendeels door bombardementen van zowel de Duitse als de geallieerde zijde verwoest.

De hoofdstad van de huidige provincie Gelderland (sinds 1817), is tegenwoordig voornamelijk een diensten- en ambtenarenstad. Het heeft veel groen, eromheen (oa Veluwe), maar telt ook 13 prachtige parken die de stad nog groener maken. Dit leverde Arnhem de naam 'Groene stad aan de Rijn' op. In 2009 werd Arnhem tevens 'Groenste stad van Europa'. Verder is er veel kunst te vinden door de aanwezigheid van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten met een van de belangrijke conservatoria van Nederland met een specialisatie in Jazz, Pop en experimentele Muziek.

Fotografie opdrachten

FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op <http://fotojam.nl/de-opdrachten/>

Plattegrond Arnhem



Toelichting interessante fotolocaties

Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.

1. Korenmarkt

De **Korenmarkt** is een plein in de binnenstad wat bekend staat om haar uitgaansleven en de terrassen tijdens de zomermaanden. Hier staat o.a. de Korenbeurs uit 1899, tegenwoordig in gebruik als filmhuis. Aan de Korenmarkt zijn twee rijksmonumenten gelegen, te weten de nummers 26 en 29. De eerste is een voormalig Lutherse Kerk die in de periode 1735-1737 gebouwd is. Nadat het pand in 1898 uit haar functie is ontheven, is het gebruikt als graanpakhuis en horecagelegenheid. Het tweede rijksmonument is een voormalig graanpakhuis aan de zuidzijde van het plein. Deze is in 1895 gebouwd, maar fungeert tegenwoordig eveneens als horecagelegenheid. Naast de rijksmonumenten kent het plein verschillende panden die aangewezen zijn als gemeentelijk monumenten.

2. Rijnstraat

De **Rijnstraat** is een (winkel)straat in het centrum van Arnhem. De Rijnstraat is onderdeel van de lange winkelstraat die loopt van de Velperbinnensingel tot het Nieuwe Plein, en wordt begrensd door de Ketelstraat en het Nieuwe Plein. Aan de zijde van het Nieuwe Plein stond tot 1827 de Rijnpoort.

Aan de straat zijn enkele rijksmonumenten gelegen, zoals het Sint Petersgasthuis en De Drie Haringen. Vele andere bouwwerken zijn door de gemeente Arnhem aangewezen tot gemeentelijk monument. Tevens aan de zijde van het Nieuwe Plein zijn onder de panden meer dan 30 historische kelders gesitueerd, daterend uit de periode 13e tot 15e eeuw. Ze werden lang geleden veelal gebouwd door ondernemers die hun goederen en ander kostbaar bezit ondergronds wilden opslaan

3. Sint-Eusebiuskerk (Kerkplein 1)

De protestantse **Sint-Eusebiuskerk**, doorgaans aangeduid als Eusebius, **Eusebiuskerk** of **Grote Kerk** is de grootste en voornaamste kerk van Arnhem en heeft een 93 meter hoge toren met op circa 85 meter hoogte een uitzichtplatform.

4. Sabelspoort (Markt)

De **Sabelspoort** (ook wel Eusebiuspoort genoemd) is een stadspoort van Arnhem. De poort werd voor het eerst genoemd in 1357. Arnhem heeft ooit vier stadspoorten gehad. De Sabelspoort maakte deel uit van een burcht die zo groot was dat een heel garnizoen er kon verblijven. De burcht was omringd door een hoge muur met schietgaten. Later werd de poort ook gebruikt om gevangenen en krankzinnigen in op te sluiten, waardoor hij ook wel de 'Geckenpoort' werd genoemd.

In 1952 werd de poort herbouwd. Sindsdien maakt hij deel uit van het ernaast gelegen Provinciehuis van Gelderland.

5. Sint-Walburgiskerk (Sint Walburgisplein 1)

De **Sint-Walburgiskerk** was de oudste nog bestaande kerk in Arnhem en werd gesticht door het Sint-Walburgiskapittel en in gebruik gesteld rond 1375. De kerk is gebouwd in een eenvoudige gotische stijl en heeft als een van de weinige gotische kerken in Nederland een tweetorenfront. Bij de Slag om Arnhem in september 1944 brandde de kerk geheel uit. In 1951 werd de kerk weer in haar 14e eeuwse gedaante hersteld. Het gebouw is tegenwoordig niet meer als kerk in gebruik, maar wordt gebruikt als locatie voor tentoonstellingen, concerten, lezingen en diverse vieringen.

6. Duivelshuis (Koningstraat 38)

Het **Duivelshuis** is een stadskasteel uit de 16e eeuw in het centrum van Arnhem. De gemeente Arnhem kocht het Duivelshuis in 1828 ter vervanging van het vervallen stadhuis op de Markt. Twee jaar later werd het stadhuis na een renovatie in gebruik genomen. In 1898 werd onder leiding van

architect Constantijn Muysken uit Amsterdam het pand weer in historische stijl hersteld. Het huis maakt nog steeds deel uit van het stadhuis. Er worden veel huwelijken afgesloten.

Het huis wordt tegenwoordig het **Maarten van Rossem Huis** genoemd, maar stond in het verleden bekend als het Duivelshuis. Die naam dankte het huis aan de saters (wezens met het onderlichaam van een bok en het bovenlijf van een mens). Er zijn volksverhalen over het Duivelshuis.

7. Presickhaeffs Huys (Kerkstraat 19)

Het **Presickhaeffs Huys** is een middeleeuws huis in het centrum van Arnhem, dat volgens onderzoek in het jaar 1354 gebouwd is. Mede door de vele verwoestingen die in het centrum van Arnhem zijn aangericht tijdens de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, is dit een van de weinige middeleeuwse huizen in Arnhem. Het huis staat aan de Kerkstraat, nabij de Sint-Eusebiuskerk. Het Presickhaeffs Huys is een T-vormig pand met aan drie zijden een trapgevel. Naast het huis staat een poort uit circa 1650 met daarachter de laatste stadspomp van Arnhem.

8. Koepelkerk (Jansplein 60)

De **Koepelkerk** is een monumentale kerk op het Jansplein. In 1817 werd op die plek de St. Jan, een sterk bouwvallig geworden kerk, afgebroken. De Nederduitsch Hervormde Gemeente kreeg toestemming om een kerk te bouwen om de Sint-Eusebiuskerk te ontlasten. De Koepelkerk werd dan ook in het begin 'Nieuwe Kerk' genoemd. Anthony Aytinck van Falkenstein ontwierp de kerk naar het voorbeeld van de Amsterdamse Koepelkerk. In 1837 werd begonnen met de bouw en eind 1838 werd deze voltooid. De achthoekige kerk is in 1961 verkocht aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

9. Trolleybussen

Arnhem is nog de enige Nederlandse stad met een **trolleybusnet**. Die vind je door de hele stad en geeft een karakteristiek beeld aan Arnhem. Het busstation ligt aan de voorzijde van het centraal station in het centrum, bovenop de nieuwe parkeerplaatsen en aan de voet van de nieuwe kantoortorens.

10. Sonsbeekpark

Rijksmonument **Sonsbeek** is ongetwijfeld het bekendste park, op slechts vijf minuten lopen vanaf het NS-station en het centrum van de stad, bekend als 'de parel in de Veluwezoom'. Begin 19e eeuw werden in opdracht van baron van Heeckeren de stuwvijvers van de molenaars uitgegraven tot siervijvers. Overal waar nu een waterval is, heeft ooit een watermolen gestaan. Hij heeft zijn landgoed op grote schaal in de Engelse landschapstijl laten hervormen: fraaie glooiingen, kronkelende paden, coulissenachtige bosschages, verrassende zichtassen, schitterende waterpartijen, pittoreske bruggetjes. Uit zijn tijd stammen de Belvédère, de Grote Waterval en de Hertenkamp. In 1899 kocht de gemeente Arnhem landgoed waardoor het private landgoed een openbaar park werd.