



Beste fotografie liefhebber,

Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Leiden, hieonder vind je een stukje geschiedenis over Leiden en een kleine plattegrond van Leiden met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te voeren. De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je vrij om te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige locatie van de stad uitgevoerd worden.

### **Leiden Toen & Nu**

Leiden "de sleutelstad" een verwijzing naar het stadswapen waar de sleutels op staan voor "de hemel" die Sint Pieter (Pieterskerk) zou hebben ontvangen als plaatsvervanger van Jezus. Leiden heeft de oudste universiteit (1575) van Nederland en is bekend om de rijke geschiedenis met grachten, monumentale bouwwerken en hofjes.

De stad ontstond – rond 860 – als een dijkdorp rondom het kruispunt van de Oude Rijn en de Nieuwe Rijn. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog behoorde Leiden tot de gewesten die in opstand kwamen tegen de Spaanse overheersing. In 1574 werd Leiden Ontzet.

Vandaag de dag is er nog veel terug te zien van deze rijke geschiedenis, maar ook moderne gebouwen ontbreken niet zoals een veelkleurig kantoorpand nabij het station.

Vanwege de nationale monumentendagen zijn er meer panden dan normaal open voor publiek, maar mogelijk zijn de wachtrijen wel lang. Ook parken kunnen meedoen aan de monumentendagen, kijk even op <https://openmonumentendagenleiden.nl> voor de deelnemers.

Zowel historische wandelingen, maar ook een architectuurwandeling, brengen je of fotogenieke plekken in de stad. Leiden nu is een bruisende studentenstad en is een van de centra van wetenschappelijke kennis en nieuwe technologie. Ook het toerisme is voor de stad steeds belangrijker geworden.

*Let op: Op zaterdag is er markt in de binnenstad van Leiden, omgeving vismarkt, botermarkt. Leiden is autoluw. Het beste kun je parkeren aan de Haagweg en vanaf daar kun je met de kleine stadsbusjes gratis (op vertoon van parkeerkaartje) naar vele plekken in de binnenstad gebracht worden. Met het openbaar vervoer is het ook prima te doen. Parkeren in de binnenstad is prijzig.*

## Fotografie opdrachten

FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op <http://fotojam.nl/de-opdrachten/>

### Plattegrond Leiden



## **Toelichting interessante fotolocaties**

Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting. Ook kan je met behulp van een wandelkaart of app specifieke wandelingen in Leiden maken.

1. Wandelkaart Nieuw Leiden (architectuur)  
<http://www.nieuwleyden.nl/architectuurwandeling>
2. Historisch Leiden (GPS wandelroute)  
[http://www.gpswalking.nl/wandeling.php?gw\\_id=529](http://www.gpswalking.nl/wandeling.php?gw_id=529)

### 1. De Burcht van Leiden (Van der Sterrepad)

De burcht van Leiden is een van de oudste nog bestaande voorbeelden van een burcht in Nederland. De burcht staat op een motte, een kunstmatige heuvel, en maakt deel uit van een zogenaamd mottekasteel gebouwd eind negende eeuw. Bovenaan de trap heb je een prachtig uitzicht over de stad.

### 2. Historische haven (Kort Galgewater 50)

Aan het kort Galgewater vind je de historische haven waar voor 1940 nog bedrijfsvaartuigen werden aangemeerd. Nu liggen er nog negen schepen die een mooi havenbeeld weergeven. De schepen worden bewoond en worden door de bewoners onderhouden.

### 3. Zijlpoort (Zijlpoort 1)

Naast de oude haven ligt de Zijlpoort, een van de oude stadspoorten. De Zijlpoort heeft verschillende functies gehad en is tegenwoordig een visrestaurant. De Morspoort en de Zijlpoort zijn als enige twee overgebleven. Een mooi fotowaardig monument dat een bezoekje waard is.

### 4. Rapenburg

Deze gracht loopt van de kruising Breestraat-Kort Rapenburg-Noordeinde tot de brug ter hoogte van de Doezastraat. Het Rapenburg werd gegraven om Leiden goed te kunnen verdedigen. Het groeide uit tot de meest belangrijke en meest chique gracht van de stad. Hier woonden rijke handelaren en beroemde hoogleraren, Historische gebouwen zijn onder andere het academiegebouw van de universiteit Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden, het Japanmuseum, SieboldHuis en de Hortus Botanicus. Al in de 17e en 18e eeuw werd het Rapenburg de mooiste straat van Europa genoemd. In de Houtstraat naast het Rijksmuseum van Oudheden vind je Het Gerecht (pleintje). Hier werden mensen vroeger berecht en op het plein ervoor ter dood gebracht.

### 5. Haarlemmerstraat / Breestraat - Centrum Leiden

Leuke straten voor straatfotografie. Ook zijn hier mooie panden te fotograferen zoals het stadhuis aan de Breestraat en het voormalige V&D pand (zie gouden tafereel bovenop het gebouw).

### 6. Koornbrug - Centrum Leiden

De Koornbrug is een karakteristieke brug en Rijksmonument over de Nieuwe Rijn. Op de brug werd vroeger koren verhandeld. In de negentiende eeuw werd de overkapping geplaatst om ervoor te zorgen dat de waar droog bleef. Deze brug is daarmee niet de enige maar wel de oudste overdekte brug. Een fotogeniek plekje.

### 7. Pieterskerk (Pieterskerkhof 1a)

Het Pieterskwartier is een van de oudste wijken van Leiden. Deze wijk, gelegen rondom de Pieterskerk, is een wijk met veel historie, smalle straten en stegen. Een leuke plek om rond te lopen. De kloksteeg met uitzicht op de Pieterskerk behoort tot de mooiste en gezelligste horecastegen van Leiden, Dagelijks te bezoeken van 11:00 – 18:00 uur.

#### 8. St. Annahofje (Middelstegracht 2/4)

Het Sint Annahofje wordt ook wel Aalmoeshuis genoemd, gebouwd in 1492 en daarmee een van de oudste hofjes van Leiden. Dit hofje is het enige hofje waar de kapel bewaard is gebleven. De vensters van de kapel bevatten het oudste gebrandschilderde glas van Nederland. Bezoeken kan op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Meer hofjes: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst\\_van\\_hofjes\\_in\\_Leiden](https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hofjes_in_Leiden)

#### 9. Hooglandse Kerk (Nieuwstraat 20)

De Hooglandse Kerk is een gotisch kerkgebouw in Leiden. Doordat het schip en de toren lager zijn dan het koor en het transept heeft de kerk een zeer karakteristiek silhouet. De Hooglandse Kerk is in gebruik bij de Protestantse Kerk in Nederland.

#### 10. Architectuurwandeling (Marnixstraat 50L)

Dit huis maakt onderdeel uit van de Architectuurwandeling Nieuw Leyden (ten noorden van de Maresingel, de noordgrens van de historische binnenstad). Tijdens deze wandeling bekijk je de enorme diversiteit aan ontwerpen en huisstijlen. De wandeling start aan de Slachthuislaan en voert door heel nieuw Leyden.

#### 11. De Marekerk (Lange Mare 48)

De bouw begon in 1639 en werd in 1649 voltooid. De Marekerk heeft een bijzondere vorm, namelijk een achthoekige centraalbouw. Dit kan verklaard worden uit het feit dat de kerk speciaal voor de protestantse dienst gebouwd is: daarbij staat de preekstoel centraal, met de stoelen en banken eromheen gegroepeerd.

#### 12. Foto-monumentje (Kiekpad 1)

Onderweg naar het centrum vanaf Leiden Centraal zie je aan je linkerhand het Kiekpad met een zilverkleurige camera. Deze is ter ere van dhr. Kiek en toont ook enkele échte Kiekjes.

#### 13. Molen de Valk (2<sup>e</sup> Binnenvestgracht 1)

Een prachtige stellingkorenmolen uit 1743. Ooit was het één van de 19 windmolens op de wallen van Leiden. Nu nog als enige over. Sinds 1966 in gebruik als museum, maar ook weer (sinds 2000) in gebruik om koren te malen. Te bezoeken van 10:00 – 17:00 uur, maar ook de buitenkant is al fotogeniek.

#### 14. Kantoorgebouw (Dellaertweg 1)

Groot, veelkleurig gebouw langs het spoor, enkele tientallen meters van het station vandaan. Zeker voor architectuurfotografie liefhebbers een mooie locatie om foto's te maken.

#### 15. Stadhuis Leiden (Stadhuisplein 1 / Breestraat)

De gevel aan de Breestraat stamt uit 1600, de rest van het pand werd verwoest bij een brand in 1929. Door de brand was het mogelijk het stadhuis uit te breiden en het plein aan te leggen.

#### 16. De Waag (Aalmarkt 21)

De Waag is gevestigd op het vroegere kruispunt van drie belangrijke wateren: de Oude Rijn, de Mare en de Nieuwe Rijn. De huidige Waag stamt uit de 17<sup>e</sup> eeuw, de voorloper was van hout. Het bezit van de Waag gaf Leiden het recht om handelaren te verplichten hun producten te laten meten en wegen.